

## Vraag het aan Morya



### Ga nog niet meteen verder

“Wat je ook doet, weet dat er redenen zijn om bepaalde stappen te zetten en die moet je zelf ontdekken in je eigen leven. Laat je niet meesleuren door anderen, durf je leven in eigen handen te nemen, dat is altijd belangrijk.

Soms kan enthousiasme belangrijk zijn, en soms niet, dat moet je weten. Bepaalde zaken zijn heel erg belangrijk in je leven, bepaalde zaken totaal niet. Daar moet je eerst een onderscheid in kunnen maken voor je verder gaat in je leven.

Maar je hoeft het niet onmiddellijk in te vullen en te denken: ‘kijk, dit is wat het absoluut moet worden.’ Je krijgt de tijd om je eigen leven te bekijken en te zien in welke zin het kan veranderen.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”  
(uit hoofdstuk 5: ‘Aandacht voor de medemens vanuit liefde’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 382

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---